

Gezegende religieuze sites

Je hemel verdienen op het web

Het web wordt gedoodverfd als een plek des duivels. Toch zijn er heel wat bezoekers die er een oase van bezinning en geloofsverspreiding vinden. Al vanaf het ontstaan van het web waren er mensen die de kracht van dit medium hebben gebruikt om anderen te overtuigen van hun geloofsvisie. ✚ DIRK SCHOofs

Pater Pixus, die zijn echte naam liefst voor zichzelf houdt, wandelt met ons door zijn laura, zoals men een kartuizerklooster pleegt te noemen. We passeren zwijgend de centrale binnenplaats, waar het kerkje en een enorm houten kruisbeeld staan.

“Kartuizers zijn oorspronkelijk kluizenaars. We leven nog altijd beschermd tegen het kabaal

en de banaliteit van de consumptiemaatschappij van de eenentwintigste eeuw, en wij willen vooral met gebed het leven van onze medemens helpen dragen.” Uit een plooi in zijn pij tovert de heremiet een sleutel zo groot als een kleermakersschaar, en hij opent de deur van zijn kamer. Temidden van het sobere meubilair valt de enorme glanzende computer op, een nagelnieuwe Mac, een G5 Quad 2.5 GHz met een 30-inch lcd-scherm waarop je zonder problemen het parochieblad kan uitspreiden. “Verrast? Ook bij ons werd sinds het Aggiornamento van Vaticanum II de strenge kloostertucht gematigd, en ik onderhoud trouwens de website van de congregatie.”

Clickx: *De nieuwe tijdsgeest leidt tot massale uittredingen. Is het web niet de steen des aanstoots voor wie om geestelijke rust en religie bekommerd is?*

Pater Pixus: “Wat slecht en verdorven is, zit niet in het web, maar in de mens. Ook via telefoon, de televisie en zelfs boeken verspreiden verdwaalde geesten goddeloze gedachten. Andersom kunnen we dit medium gebruiken om ons in de Blijde Boodschap en theologische onderwerpen te verdiepen. Mondiaal bekeken wordt de mens trouwens steeds religieuzer. Op het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie 1 krijg je een overzicht van de wereldreligies in België. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal aanhangers van de grote godsdiensten verhoudingsgewijs sneller stijgt dan de wereldbevolking, terwijl de aangroei van niet-religieuze mensen en atheïsten stagneert. Het christendom groeit met 1,3% nauwelijks sneller dan de wereldbevolking, en de islam neemt met 2,1% het snelst toe. Wij kunnen via het web gebruik maken van enorme encyclopedieën over religie en gemeenschap,

zoals de Encyclopedia of Religion van het Hartford-instituut 2.”

Preek van de week

Clickx: *Ik veronderstel dat je het web ook gebruikt om inspiratie op te doen voor gebedsdiensten en vieringen?*

Pixus: “Inderdaad, vooral jonge mensen maken gebruik van 4ingen 3. Een eminent adres voor wie ideeën zoekt voor liturgische vieringen op school, in de parochie en bij de jeugdbeweging. De site is pas vernieuwd, en omdat nog niet alle vieringen zijn opgenomen in de nieuwe vorm, zit het oude luik nog steeds geïntegreerd in de nieuwe opmaak. Joost Vandendriessche ziet het eerder ludiek, en heeft honderden links voor godsdienstleerkrachten verzameld op Godsdienstig.be 4. Alle abdijen, ethische vraagstukken, de grote figuren, de bijbel, apocriefe evangeliën, ... ze komen allemaal aan bod.

Door sommigen geliefd en anderen verguisd, is Luc Versteylen, die met Lieverleven 5 zijn fameuze spreuken, de gulle gazetten en zijn eigen woordenboek over liefde en seksualiteit met de wereld deelt. Op de website van Kinderenwebhotel 6 staat de interessante rubriek over wereldgodsdiensten, die allerhande thema's aansnijdt zoals de plaats van de vrouw, adoptie en de doodstraf. Wil je een overzicht van de lezingen van de dag volgens de katholieke liturgische kalender van 1963 tot 4099, dan klik je door naar de Liturgische kalender 7. Helaas is die stek wel volledig in het Engels. En ook op Spiritualiteit.net 8 verzamelt men teksten en citaten over spiritualiteit, mystiek, gebed en meditatie. Wil je ideeën opdoen voor een preek, dan is er Preek van de week 9, een initiatief van Vlaamse dominicanen.”





Op Radio Spes 18, de zender die je vleugels geeft, brengt men niet alleen muzikale programma's, maar ook bezinnende en informatief/ontspannende uitzendingen. Nog een heel mooie tip is RKNieuws.net 19, de toonaangevende nieuws-site binnen het Nederlandse taalgebied. De Nederlands-Vlaamse redactie brengt een dagelijks overzicht van kerkelijk nieuws, en de fora zijn ontmoetingsplaatsen waar vele katholieken en andersgelovigen dagelijks gedachten, opinies en kennis uitwisselen. Je zal merken dat het geen Hollands kransje is. Er wordt nogal wat aandacht besteed aan Vlaanderen."

Clickx: De laatste vraag is nogal persoonlijk. Dit is het laatste interview in de reeks 'De favorieten van...', en het valt me zwaar. Heb je een persoonlijk advies?

Pixus: "Ik zou zeggen: rust in vrede." ♦

STEEDS MEER MOBIELE PASTOORS

Clickx: 4099? Dan is de mensheid toch al lang uitgeroeid door een of ander nucleair conflict?

Pixus: "Hela, een religieus man blijft optimistisch. De grote kerkelijke sites zien er trouwens veel opener en lichter uit dan vroeger. Neem de startpagina van de Kerk in Vlaanderen, Kerknet 10. Vanop de homepage word je opgeroepen om mee te doen met de fotowedstrijd KLIK'n Win 2006. Wie had enkele jaren geleden gedacht dat zo'n organisatie zijn lezers met de digitale camera op pad zou sturen om jongeren op kamp, trektocht of het speelplein te fotograferen? Uiteraard kan je je hier abonneren op de dagelijkse én wekelijkse nieuwsbrief. De rubriek 'Ja voor jongeren' straalt één en al levenslust uit. Voor wie in godsdienstonderwijs gelooft, is er Thomas 11. Dit is het letterwoord voor Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking. Het gaat om een samenwerkingsproject van de Leuvense universiteit, die de krachten van de godsdienstleraars bundelt."

Interactieve zoektocht naar Jezus

Clickx: Geloven is vandaag de dag toch niet meer zo vanzelfsprekend?

Pixus: "Daarom zijn er websites die iedereen informeren die op zoek is naar het christendom. Wat is het christendom, waarom geloven christenen? Op Waaromgeloven 12 probeert men

verschillende antwoorden te geven. Je kan deze dienst ook vragen sturen via e-mail. De Versmalde Vraag 13 is nog zo'n boeiende site, waar een Gentenaar, onder het pseudoniem C.S. Van Audenard, filosofeert over het leven en ervaren heeft hoe behulpzaam de bijbel wel kan zijn. Waarom Jezus 14 heeft hetzelfde opzet. Va een interactieve zoektocht, zeg maar een internet-cursus, wil men de bezoeker online laten kennismaken met ons geloof. Christelijk Geloof 15 is dan weer een site die er wat verouderd uitziet, maar waar men via fora de christengemeenschap dichter bij elkaar wil brengen."

Clickx: Zijn de nieuwe technologieën inmiddels doorgedrongen in de religieuze sites?

Pixus: "Persoonlijk hou ik het meest van 'stille' sites, waarbij mijn gedachten bijvoorbeeld niet afglijden naar muziek. Maar neem eens een kijkje op Rorate 16, de rooms-katholieke radio-, televisie- en internetzender. Rorate is een onafhankelijk katholieke multimediaorganisatie die haar expertise ten dienste stelt van de opbouw van de Kerk. Vandaar schakel je door naar de Catholic Insider Podcast, naar de forums, de e-cards, kerkrecht of Catkids 17. In die laatste wil men kinderen op speelse wijze in aanraking laten komen met verhalen uit de bijbel, de sacramenten en het geloofsleven in het algemeen. Het is een vrolijke jeugdstek waar een Musti-achtig wezentje je doorheen Catkids City begeleidt, en intussen lees je bijbelse verhalen.

URL'S IN DE TEKST

1. www.kuleuven.be/icrs/religies/religies_overzicht.htm
2. www.hartfordinstitute.org/ency/index.html
3. www.4ingen.be
4. www.godsdienstig.be
5. www.lieverleven.be
6. www.kinderenwebhotel.be/godsdienst/godsdienst.htm
7. www.easterbrooks.com/personal/calendar/select.html
8. www.spiritualiteit.net
9. www.preekvandeweek.be
10. www.kerknet.be
11. www.kuleuven.be/thomas/algemeen/thomas.htm
12. www.waaromgeloven.nl
13. www.deversmaldevraag.be
14. www.waaromjesus.nl
15. www.christelijk-geloof.net
16. www.rorate.com
17. www.catkids.com
18. www.radiospes.be
19. www.rorate.com/rorate/scripts/index.php

Opnieuw kwam dit stuk tot stand met de hulp van enkele tipgevers. Onze gebeden gaan naar Hans Sebrechts, dekenaat Oudenaarde, en pastoor Luc Vuylsteke uit Kortemark.